

Μια φορά κι έναν καιρό ήτανε μια γυναίκα γειτόνισσα που ήθελε να σκοτώσει τη μάνα της για να πάρει τον πατέρα της. Και τ'ς λέει η κοπέλα τ'ς μητριά της.

- Πώς θα κάμω να τη σκοτώσω;

Είχε μια κούκλα η κοπέλα και τ'ς λέει η κακή μητριά να χαλέψει την κούκλα τ'ς και τ'ς λέει να σκύψει να βγάλει τη κούκλα απ' το κασόνι. Αμπόλησε το κασόνι η κακή μητριά και σκότωσε τη μάνα τ'ς κοπελώς.

Την άλλη μέρα τη βάνει να πάει στον αγύρικο μύλο ν' αλέσει. Επήγε αγπάνω από τον τάφο της μάνας της κι έκλαιγε η κοπέλα και λέει:

- Τ' ακούς μάνα μου τ' ακούς τι λέει η σκύλα η μητριά;

Και τ'ς λέει η μάνα τ'ς:

- Εσύ κεφάλι τα 'θελες εσύ να τα παδείρεις. Στο δρόμο παιδί μου που θα πας θα βρεις ένα γέροντα και θα σ' πει να κάτσεις να τον ψειρίσεις.

Η κοπέλα πήγαινε στον αγύρικο μύλο και βρήκε το γέροντα. Και τ'ς λέει ο γέροντας

- Κάτσε κόρη μου να με ψειρίσεις.

Έκατσε και τον ψείρισε εκείνη και τ'ς λέει ο γέρος.

- Τι τσακίζεις κόρη μου;
- Όλο ασήμι και λογάρι και χρυσό μαργαριτάρι, είπε αυτήνη.

Ορμήνεψε ο παππούλης την κοπέλα και τ'ς είπε:

- Θα βρεις ένα γατσούλι και θα φκιάσεις κουλούρα. Θα δίνεις του γατσλιού να τρώει μια χαψιά και μια δική σου.

Τη νύχτα πήγανε να πούνε του γατσλιού ν' ανοίξει. Είπε το γατσούλι:

- Θα μου πεις του λιναριού τα πάθια για να το πάρει η μέρα.

Κι αρχίνισε κι έλεγε η κόρη. Το λινάρι το σπέρν'νε, το μαγγανίζ'νε,...κ.τ.λ.

Έπειτα το πρωί έφεξε και φόρτωσε ένα τσουβάλι αλεύρι στο γαϊδούρι.

Εφωνάζανε οι κοκοτοί:

- Η Ασήμω η Αλογάρω έρχεται καβαλαριά στο φάρο.
Τ'ς είχε βάλει φορεσιά καλή και πήγαινε η κόρη.

Μετά τη βλέπει η κακή μητριά και λέει:

- Θα στείλω κι εγώ τη δική μου.

Έπειτα έστειλε κι εκείνη τη δική της κόρη.

Ήβρε το γέροντα στο δρόμο και κείνος τ'ς είπε:

- Κάτσε κόρη μου να με ψειρίσεις.

Έκατσε αυτή και τη ρωτάει

- Τι τσακίζεις κόρη μου;

Και λέει αυτή:

- Όλο ψείρα και κονίδα, χοντρή σαν πελεκούδα.

Τότε όμως ο παππούλης δεν την ορμήνεψε και πήγε στον αγύργο μύλο. Έφκιασε την κουλούρα και το γατσούλι δε το τάισε. Πάρε πήγανε τη νύχτα και τ'ς βάλανε τα κατακλείδια. Ύστερα το γατσούλι την έβαλε καβάλα στο γαϊδούρι. Εφωνάζανε οι κοκοτοί:

- Η Τσιμπούρω και η Αβάρω έρχεται καβαλαριά στο φάρο.

Α!, λέει η μητριά στα σκυλιά, να 'ρχόσαστε και να σας ταΐσω λ'τρουγιές.

Και καμιά βολά έφτασε στη μάνα της ξεκατακλειδιασμένη.

Περιέχονται αυτούσιες Λευκαδίτικες εκφράσεις.

- Από τη συλλογή λαογραφικού υλικού της κ. Ειρήνης Κατσαρού.