

Αφήγηση της Θεοδώρας Κούρτη στην Ειρήνη Κατσαρού.

Ήταν ένα βασιλόπουλο. Αγαπούσε μια κοπέλα και βγήκε ένα βράδυ περίπατο και απάντησε μια μάνα και μια κόρη. Και λέει η κοπέλα:

- Μάνα κρίμας το νιό που χάνεται από έρωτα.
- Και τι ξέρεις εσύ απ' τον έρωτα; την ερώτησε η μάνα την κόρη.

Και είπε η κοπέλα στο βασιλόπουλο:

- Εγώ θα σου δώσω τρεις ράτες σταφύλι. Θα πας στο σπίτι μου και θα πεις ότι είμαστε ξαδέρφια. Η μάνα μου από την Ανατολή και ο πατέρας σου από τη Δύση. Είναι πρώτα ξαδέρφια.

Το πρώτο βράδυ που έμεινε στο σπίτι της έδωσε μια ράτα. Το δεύτερο βράδυ το ίδιο. Το άλλο βράδυ της έδωσε την τρίτη ράτα και κοιμηθήκανε μαζί.

Το πρωί ο κύριος σηκώθηκε και έφυγε. Η κοπέλα τρελάθηκε από τη χαρά της γιατί τον ερωτεύτηκε και πήγε στο σπίτι του να τον βρει.

Αυτός κοιμότανε. Είπε όμως στη μάνα του από πριν «Όποιος με ζητήσει να του ανοίξεις και να μπει μέσα». Χτύπησε την πόρτα η κοπέλα, η μάνα του όμως δεν της άνοιγε. Η κοπέλα καθούταν απ' έξω και φώναζε:

- Άνοιξε μπελεούλη μου, άνοιξε ψυχή μου. Δε ζήλεψα τα νιάτα σου μήτε και την ομορφιά σου. Τα μάγια σου με κάμανε και τα καμώματά σου.

Η μάνα του βασιλόπουλου της έλεγε:

- Θα πιεις τ' Λιονταριώνη το νερό και θα δαγκάσεις και τα σίδερα και τότε θα σ' ανοίξω.

Αυτή έπινε το νερό, δάγκαε και τα σίδερα αλλά η μάνα τίποτα ν' ανοίξει.

Η κοπέλα – αφού έκανε όλα αυτά η πεθερά – κατάπιε το δαχτυλίδι και πέθανε.

Όταν ξύπνησε το παιδί ερώτησε τη μάνα του αν εφώναξε κανέναν και αυτή του αρνήθηκε. Αυτός τότε βγήκε έξω και την είδε πεθαμένη.

Αφήγηση της Θεοδώρας Κούρτη στην Ειρήνη Κατσαρού.

- Μάνα έχασε τη νύφη σου; Θα χάσεις και το παιδί σου.
Χρυσό μαχαίρι έβγαλε απ' την ασημένια θήκη. Στον ουρανό το πέταξε στην καρδιά του να χτυπήσει.

Τους εθάψανε μαζί. Αυτή εφύτρωσε μηλιά και αυτός κυπαρίσσι. Γύριζε η μηλιά και φίλιγε το κυπαρίσσι. Εγύριζε το κυπαρίσσι και φίλιγε τη μηλιά. Διαβάτες που διαβαίνανε έλεγαν:

- Ποιός είδε αντρόγυνο αγαπημένο που δε φιλήθηκε
ζωντανό και φιλιέται πεθαμένο;

Κούρτη Θεοδώρα (έτος γεννήσεως 1922) Το ξέρει από τον αδερφό της μητέρας της κ. Αντώνη Καπογιαννέλο από τους Πηγαδησάνους.

Περιέχονται αντούσιες Λευκαδίτικες εκφράσεις.

- Από τη συλλογή λαογραφικού υλικού της κ. Ειρήνης Κατσαρού.