

Μια φορά κι ένα καιρό ήταν ένας βασιλιάς πλούσιος κι ένας βασιλιάς φτωχότερος. Ο βασιλιάς ο πλούσιος ήταν ανώτερος από τον άλλον βασιλιά που ήταν φτωχότερος και αγάπησε την κόρη του φτωχότερου. Η μάνα του πλούσιου δεν ήθελε την κοπέλα πως ήτανε φτωχιά. Εκείνος όμως την επήρε.

Έμεινε έγκυος η κοπέλα και το βασιλόπουλο την είχε μέσα σ' ένα δωμάτιο. Μέρα με τη μέρα που άξαινε η κοιλιά της, άξαινε κι αυτός το δωμάτιο. Όταν αυτός όμως έφυγε για να πάει στον πόλεμο η μάνα του τη νύφη την έβαλε με τ'ς κότες νησικιά και άνιφτη. Ότι έτρωγαν οι κότες έτρωγε κι αυτή. Η γυναίκα του γέννησε 99 αγόρια και ένα κορίτσι, 100. Η μάνα του έφκιασε ένα αυλάκι μακρύ και έβανε τα παιδιά αράδα-αράδα και τα 'χωνε. Τα παιδιά φυτρώσανε κυπαρίσσια και η κοπέλα μηλιά.

Καμιά φορά όμως όταν ήρθε ο βασιλιάς και την ερώτησε τη μάνα του τι παιδιά έκαμε η γυναίκα του εκείνη του απάντησε ότι δεν έκαμε παιδιά αλλά γατσούλια.

Ο βασιλιάς ήθελε να φτιάξει σπίτι κι έκοβε τα κυπαρίσσια. Όταν οι εργάτες κόβανε τα κυπαρίσσια εκείνα βγάζανε αίμα και φωνάζανε:

- Τι σας κάμαμε και μας κόβετε;

Τότε ο βασιλιάς edιάταξε να τα κάψ'νε. Εκεί που τα καίανε πετάχτηκε ένα σφλετζούδι μακριά στο δρόμο και γίνηκε στάχτη. Στη στάχτη εβήκανε χορτάρια και μια μέρα πέρασε ένας βοσκός με πρόβατα. Και το χορτάρι το 'φαε μια προβατίνα. Η προβατίνα γέννησε και τα 100 παιδιά. Ο βασιλιάς το 'μαθε και πήγε και τα πήρε τα παιδιά. Κι εξηγήσανε τα παιδιά στον πατέρα τους το τι συνέβη.

Τότε αυτός πήρε τη γυναίκα του απ' το κοτέτσι και την πήγε στο δωμάτιο μαζί με τα παιδιά τ'ς. Τη μάνα του την έδιωξε και την κατέβασε με τ'ς κότες στο κοτέτσι. Κι αυτός έζησε με τη γυναίκα του και με τα παιδιά του. Κι η μάνα του έζησε κακά κι ανάποδα κι εμείς καλά και περικόλα.

Περιέχονται αυτούσιες Λευκαδίτικες εκφράσεις.

- Από τη συλλογή λαογραφικού υλικού της κ. Ειρήνης Κατσαρού.